



FEMÖREFORTET OCH NYNÄS SLOTT

På klipporna vid Östersjön i naturreservatet Femöre i Oxelösund finns den fantastiska fyrvaktarbostaden och det topphemliga Femörefortet.

Vid kusten mellan Trosa och Nyköping ligger fantastiska Nynäs Slott som ger dig möjlighet att besöka ett ovanligt välbevarat herrskaphem med interiörer och lösöre som speglar husets över trehundraåriga historia. Bland kända ägare till Nynäs kan nämnas Bo Jonsson Grip på 1300-talet och familjen Gyllenstierna på 1600-talet. Fynd och gravar från brons- och järnåldern vittnar om att området kring Nynäs har varit befolkat sedan mycket långt tillbaka i tiden. Det var framför allt tillgången på vattendrag, fisk, bytesdjur och odlingsbara marker som förde människan hit.

MÅNDAGEN DEN 14 JULI 2025

Kl. 07.40 Avresa från Torshälla, Kofältet
Kl. 08.00 Avresa från Eskilstuna, teatern

Vårt första besök är Femörefortet i Oxelösund där vi börjar med förmiddagskaffe. Efter detta får vi en spännande guidning och får lära oss mer om epoken *det kalla kriget*. Guidningen inleds med en presentation för att sedan fortsätta uppe på berget med visning av radarn och en av kanonerna. Därefter går vi ner i de underjordiska gångarna och får bland annat se stridsledningscentralen.

Vidare till Nynäs slott för lunch samt guidad visning av slottet. Här får vi en fascinerande rundvandring i tid och rum och efter det finns möjlighet att se de aktuella utställningarna som ges här samt njuta av den vackra parken.

Hemresa för att vara åter i Eskilstuna ca kl. 17.30.

Pris per person: **1.050:-**

I priset ingår: bussresa, förmiddagskaffe med smörgås, guidad visning av Femörefortet och Nynäs slott, lunch inkl. bordsvatten samt kaffe och kaka